



Beste lezer,

Mijn naam is Kinga Ambrus en ik ben op zoek naar een kamer/studio in Utrecht (omgeving) het liefst voor de lange termijn.

Misschien ken je mij al, want ik ben sinds september 2022 vrijwilligster bij de Wijkwijzer Noordoost. Voor degene die mij nog niet kennen zal ik mij nog even voorstellen:

Ik ben een betrouwbare, nette en hoogopgeleide vrouw van 50 jaar. Ik kom oorspronkelijk uit Hongarije, maar woon inmiddels al 14 jaar met veel plezier in Nederland. Als huurder ben ik net zo leuk als op mijn vrijwilligerswerk. Ik ben een echte mensenmens, heel zachtaardig, intelligent en rustig, maar ik kan ook enthousiast zijn in de dingen waar ik van houd. Ik vind het dan ook heerlijk om me bezig te houden met dieren, planten, yoga en gezonde voeding.

Ik heb goede referenties van mijn vorige verhuurder, waar ik 12 jaar met heel veel plezier gewoond heb. Helaas voor mij moest het appartement verkocht worden door de eigenaar, daarom ben ik op zoek naar een nieuwe woonplek voor mezelf.

Ik hoop dat iemand een fijne plek voor mij kent, waar ik helemaal mezelf mag zijn. Je krijgt er een hele nette, loyale en vooral gezellige huurder voor terug. Mocht je daar nog aan twifelen? Wees dan vrij om langs te komen in het buurtcentrum de Leeuw, daar ben ik namelijk (bijna) elke dinsdagmiddag te vinden.

Mocht je nieuwsgierig zijn of de gouden tip voor mij hebben, dan hoor ik dat graag!  
Alvast bedankt voor de moeite.

T- 0616995414

M- kingama777@gmail.com

